

## Gedicht 'Ik heb het rood van het Joodse bruidje lief'

'IK HEB HET ROOD VAN 'T JOODSE BRUIDJE LIEF'

...het broderietje kruip ik over, 't kuise  
blozende vergood ik, schroomvol ruisende  
de rode gewaden als bijna-dode wingerdbladen  
om haar heen, een ruif is zij mijn haverkist,  
mijn stoof van suikering, de kozende struise,  
een struikje broos, ik heb mijn hand op dit  
broodje gelegd – de ruiker van haar konen  
rozen, zij is het blote fruit aan mij geopend,  
ruigte van het togedane, schoon ontluiken  
in hoofs genegenzijn, o vroom beschuitje,  
boterschaapje, vlam van dromerig verpozen en  
de roze handen, roomsoezige blankte schuilend  
onder inkarnate korenschoof van 't grootse  
bruidje, en ik gouden man heb lief dit alleen  
aan de dood te verliezene, glorende duifje.

(met dank aan Pierre Kemp)



16. Portret van een paar als waldstammetische figuren, genaamd 'Het joodse bruidje'