

## Gedicht 'Paf'

PAF

ik grijp mijn gun en ik vul het met kruit en ik richt en druk af  
paf

dit ben ik portretteer mij  
laat mij uitkomen in het licht ik betaal dik  
we gaan iets fileren of voorwenden dat  
maak je scheurbuikschompes nat

wat doe je met je hand je wenkt  
kap dat  
kloveniers zijn geen matrozen

we zijn hier zo maar wat neergekwakt  
en oorlam hier dirigeert met zijn kwast  
van nek recht schouders recht vlag recht  
alsof alles op het doek niet al waterpas  
en van die tamboer op drie uur wordt geen pennenstreek  
verwacht

en wij zijn allemaal die tamboer  
boem! boem! tijd voor brandewijn  
geluk is iets missen en dat doden  
en daarom dralen en een vat vol troost

paf  
druk af richt het kruit voel mijn gun en grijp



44 Het korpersnelchap van kapitein Frans Banninck Cocq en luitenant Willem van Ruytenburch, bekend als de 'Nachwacht'